

In uwe handen beveel ik mijnen geest; Gij hebt mij verlost, Heer, God van waarheid. Ps. xxx-6.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Maria Theresia Euyten,

weduwe van

HENDRIK DECKX,

geboren te Rethy den 11 April 1836, en godvruchtig overleden te Desschel den 12 Januari 1918, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij heeft de paden van haar huisgezin gade geslagen, en haar brood in ledigheid niet geëten.

PROV. 8.

Zij was eenvoudig en oprecht van harte, vreesde God, vluchtte het kwaad en volhardde in onschuld.

JOB 11-3.

Gelukkig zij die het uur harer dood gedurig voor oogen heeft, en zich alle dagen bereid maakt om te sterven.

TH. A. KEMPIS, 1, 2, 3.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, blijft standvastig in den Heer; doet wat gij van mij geleerd en ontvangen, gehoord en aan mij gezien hebt, en de God van vrede zal met u zijn.

PHIL. IV, 1-9.

Barmhartige Heer Jesus, geef haar de eeuwige rust.

Afl. 7 j. en 7 quadr.

Mijn Jesus, barmhartigheid! rood. afl.

R. I. P.

MOLL. — DRUKK. RUG. VAN BRCKHOVEN.

